

ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΩΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΖΩΗΣ

Δεκαπέντε Χρόνια Ευχές Χριστουγέννων: 2004-2018

Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου



Η Γέννησις, της Λίας Παπαγεωργοπούλου.

Το πόσο ο άνθρωπος έχει ανάγκη από έναν καλό λόγο φαίνεται στην επιθυμία του να θέλει να εισπράξει από τους γύρω του μια ευχή ή ευχές γι' αυτόν, για τη ζωή του, για την οικογένειά του, για την εργασία του, για τις διακοπές του και για ό,τι πρόκειται να αναλάβει. Συνήθως ζητάμε την ευχή του Θεού, των γονέων μας, του Γέροντά μας, αν έχει τύχει να έχουμε. Επιδιώκουμε οι άνθρωποι να εύχονται για εμάς και εμείς να αντευχόμαστε γι' αυτούς.

Συνήθως ανταλλάσσουμε ευχές με την ευκαιρία σημαντικών στιγμών: μεγάλων εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα), αλλαγής του χρόνου, ονομαστικών εορτών, γενεθλίων, αρραβώνων, γάμων με τις επετείους τους, βαπτίσεων, εγκαινίων καταστημάτων «για να πάνε καλά οι δουλειές». Ευελπιστούμε, ως αποδέκτες των ευχών, να ευοδωθούν όλα αυτά για τα οποία μας εύχονται οι άλλοι. Δεν ξέρω αν σήμερα επιδιώκουμε με τόση συχνότητα αυτές τις ευχές ή ακόμη και αν δίνουμε εύκολα την ευχή μας σε κάποιον που μας την ζητάει, αν την ζητάει... Μέσα στην αυτονομία του ο άνθρωπος ίσως και να μην αισθάνεται ότι έχει ανάγκη των ευχών των άλλων για να προκόψει στη ζωή του.

Ας μην διατυπώνουμε, όμως, τέτοιου τύπου αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα των ευχών. Έστω και αν δεν τις επιδιώκουμε, τουλάχιστον δίνοντάς τες, πιστεύουμε έστω και ασυνείδητα στην αποτελεσματικότητα του «εύχεσθαι». Η πιο καλή εκδοχή στη διατύπωση αυτών των ευχών θα είναι η ενεργητική συμμετοχή μας στην υλοποίησή τους. Και όπως λένε οι φίλοι μας οι αγγλοσάξονες: don't wish for it, work for it !

Θα πρέπει, όμως, απαραίτητα να υπάρχει ως βάση η ειλικρίνεια και όχι δήθεν ευχόμενοι να απευχόμαστε... Τούτο σημαίνει ότι οι ευχές θα πρέπει να συνοδεύονται και με προσευχές στον Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους μας ως τους μόνους που

μπορούν κυριολεκτικά να συνδράμουν και να βοηθήσουν ως εγγυητές της πραγματώσεως των ευχών. Έτσι οι ευχές που ανταλλάσσουμε δεν εγγράφονται σε ένα απλό «ευχολόγιο» αλλά συνοδεύονται με ισχυρές εγγυητικές επιστολές, που δεν παραγράφονται. Με αυτό το πνεύμα ας δίνουμε και ας λαμβάνουμε ευχές σε κάθε περίπτωση του βίου μας και ιδιαίτερα στις μεγάλες εορτές της χριστιανοσύνης.

Αυτό το πνεύμα επιδιώξαμε εδώ και δεκαπέντε χρόνια τώρα να μεταδώσουμε, σε αγαπητούς φίλους και γνωστούς, σχεδιάζοντας χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές κάρτες, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και την επικαιρότητα. Είτε γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του τόπου μας είτε την παγκόσμια σκηνή, εμβαθύνοντας ταυτόχρονα στο βαθύτερο νόημα και μήνυμα αυτών των εορτών. Επίκαιρες, ελπίζουμε, ως ποιμαντικά σχόλια στην επικαιρότητα.

Με αυτόν τον τρόπο προτείναμε μία οιονεί ποιμαντική επικοινωνία με τους παραλήπτες. Ένα είδος «ποιμαντικής δι' αλληλογραφίας» δίπλα σε άλλες μορφές διαποιμάνσεως, όπως εκείνη την «από τηλεφώνου» ή αυτήν που μπορεί να ασκηθεί με τη μορφή «ημερολογίων τσέπης ή τοίχου» ή και με «προσκλητήρια γάμου»¹. Σημασία έχει το τι μηνύματα ζωής τέτοιου είδους μορφές Ποιμαντικής μπορούν να προσφέρουν.

Ξεκινήσαμε διστακτικά, αποτυπώνοντας «κλασικά» και «τυπικά» ένα «Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το Νέον Έτος!» (2004) ή «Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος» (2005). Στη συνέχεια ευχηθήκαμε «ο καινούριος χρόνος που μας χαρίζεται να είναι φωτεινός, απλός και θαυμαστός!» (2006). Το 2007 επανήλθαμε στην... λιτότητα. Το 2008 εμπνευστήκαμε από την σεμνή προσφορά των Τριών Μάγων: «Ας είναι κάθε δώρο που προσφέρουμε απήχηση της σεμνής χειρονομίας των Μάγων της Ανατολής». Το 2009 και το 2010, απαρχή της κρίσεως και χαμένοι σε λαβυρίθους με μία αίσθηση εγκατάλειψης, θελήσαμε να φωτίσουμε τις ατραπούς μας με Φως και να αισθανθούμε ότι «ο Θεός είναι μαζί μας και... με το μέρος μας!»

Το 2011 η Γέννηση της Ι. Μονής Δαφνίου μιλούσε αφ' εαυτής. Το 2012 επιδιώξαμε «να φιλιώσουμε με τον εαυτό μας, για ν' ανοιχτούμε και στους συνανθρώπους μας». Το 2013 συνταχθήκαμε με το μήνυμα του Αγγέλου προς τους Ποιμένες: «Μη φοβείσθε». Τα Χριστούγεννα του 2014 ευχηθήκαμε «να ξαναβάλουμε το γράμμα Χ(ριστός) σε όλες μας τις πράξεις».

¹ Βλ. Α. Μ. Σταυρόπουλου, *Στιγμιότυπα και Περιπλανήσεις σε δρόμους Ποιμαντικής Διακονίας*, τόμος 2, Αθήνα 1984, σ. 68-76. Επίσης στο περιοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 136-138 καθώς και στον ιστότοπο: <http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1984/50%20PROSKLHTHRIA.pdf>

Τα Χριστούγεννα του 2015 προβάλαμε «το παράδειγμα και τη στοργή του Ιωσήφ και της Μαρίας ως πηγή έμπνευσής μας» για το επικείμενο έτος 2016. Τα Χριστούγεννα του 2016 ευχηθήκαμε «τα μάτια μας να μένουν ανοιχτά στο θαύμα, όπως της Παναγίας μας στο θαυμαστό γεγονός της Γέννησης». Το 2017 ευχή μας ήταν: «σ' ένα κόσμο στερημένο αγάπης, η αγάπη μας ν' αναδειχθεί "πλατυτέρα"... των ουρανών, όπως η αγάπη της Παναγίας μας, που χωράει ακόμη και τον "Αχώρητον"». Το 2018, τέλος, εκφράζουμε την ευχή: «ο τροχός του βίου μας να περιστρέφεται έχοντας ως άξονά του τον Χριστό».

Σκεφθήκαμε, τις ευχετήριες κάρτες αυτών των δεκαπέντε τελευταίων ετών να τις συνάψουμε ηλεκτρονικά στη συνέχεια αυτού του κειμένου. Μ' αυτόν τον τρόπο, οι αναγνώστες μας, θα διατρέξουν αυτή την ευχετική διαδρομή μέσα στον χρόνο, που θελήσαμε να μοιραστούμε με τους φίλους μας. Θέλουμε να τονίσουμε ακόμα ότι η συγκομιδή των απαντήσεών τους, που μας γέμιζε πάντοτε χαρά η προσμονή τους, υπήρξε πλούσια².

² Χάριτες οφείλονται στον επί έτη εκλεκτό μας συνεργάτη κ. Στέφανο Κουμαρόπουλο που συνέτρεξε σ' αυτή την προσπάθεια.

Δεκαπέντε χρόνια ευχετήριες κάρτες Χριστουγέννων: 2004-2018

Χριστούγεννα 2004



*Καλά Χριστούγεννα,
Ευτυχές το Νέον Έτος !*

Χριστούγεννα 2005



*Καλά Χριστούγεννα,
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος!*

Χριστούγεννα 2006



*Καλά Χριστούγεννα !
Ας είναι ο καινούριος χρόνος που μας
χαρίζεται φωτεινός, απλός και θαυμαστός!*

Χριστούγεννα 2007



*Η Γέννηση του Χριστού
(Λαγουδερά, Παναγία της Αράκου Κύπρου, 1192).*

*Καλά Χριστούγεννα !
Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος 2008.*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011



Η Γέννησις, Γ. Μονή Δαφνίου (11^{ος} αιώνας)

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Χριστούγεννα 2012



Με την εϋχή, τὸ **2013** νὰ εἶναι
μια εϋκαιρία, ζώντας φιλικὰ μὲ τὸν
ἐαυτὸ μας, νὰ μπορέσουμε ν' ἀνοιχτοῦμε
καὶ στοὺς συνανθρώπους μας.

Χριστούγεννα 2013



Ρένας Ανούση, **Σάλπισμα**. Ξυλογραφία (Artopos).

Γιὰ τὰ φετινὰ Χριστούγεννα
καὶ τὴν Καινούρια Χρονιά,
ἄς κρατήσουμε ζωντανὸ στὴ μνήμη μας
τὸ μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου πρὸς τοὺς Ποιμένες:
«Μὴ φοβεῖσθε...» (Λκ. 2, 8-14).

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014



Γιὰ τὰ **Χ**ριστούγεννα και το Νέον Ἔτος
μια εϋχή:
«τὸ γράμμα **X** ποὺ παραλείψαμε
σκοπίμως ἢ ἀπὸ λάθος νὰ ξαναβάλουμε
σὲ ὄλες μας τὶς πράξεις».

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015



Dominique Struyf, *Ἰωσήφ και Μαρία* (πηλός) 2014.

Ὁ Ἰωσήφ καὶ ἡ Μαρία,
ἄς μᾶς ἐμπνέουν μὲ τὸ παράδειγμά τους
καὶ ἄς μᾶς συνοδεύουν μὲ τὴ στοργή τους
καθ' ὅλο τὸ ἔτος 2016.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !

Χριστούγεννα 2016



Μὲ τὴν εὐχή

*τὰ μάτια μας νὰ μένουν ἀνοιχτὰ στὸ θαῦμα,
ὅπως τῆς Παναγίας μας
μπροστὰ στὸ θαυμαστὸ γεγονός τῆς Γέννησης.*

Χριστούγεννα 2017,

Πρωτοχρονιά 2018



Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, τῆς Λίας Παπαγεωργοπούλου.

«Μυστήριον ξένον, ὄρῳ καὶ παράδοξον»!
Σ' ἓνα κόσμον στερημένο ἀγάπης, κι αὐτὴ τὴ χρονιά,
ἄς ἀναδειχθεῖ ἡ ἀγάπη μας «πλατυτέρα»...
τῶν οὐρανῶν, ὅπως ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας μας,
ποὺ χωραεὶ ὅλους, ἀκόμη καὶ τὸν «Αἰχώρητον»,
Χριστὸν τὸν Θεόν.

Χριστούγεννα 2018,

Πρωτοχρονιά 2019



Μὲ τὴν εὐχή,

κι αὐτὴ τὴ χρονιά, *ὁ τροχὸς τοῦ βίου μας*
νὰ περιστρέφεται *γύρω ἀπὸ τὸν Χριστό.*

Καλὰ Χριστούγεννα,

Καλὴ Πρωτοχρονιά!