

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Πορίσματα μιᾶς διεπιστημονικῆς συσκέψεως

Πρὶν δυὸ χρόνια, 5 μὲ 6 Νοεμβρίου 2004, ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καὶ Δημογραφικοῦ Προβλήματος ὁργάνωσε στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Τερά Μονὴ Πεντέλης, ὑπὸ τὴν αἰγύδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, τὴ Β' Διημερίδα τῆς μὲ θέμα: «Γάμος καὶ Οἰκογένεια: διαπιστώσεις καὶ προοπτικές».

Κατὰ τὴ διαπραγμάτευση τοῦ θέματος κρίθηκε ἀναγκαῖο νὰ ληφθοῦν σοβαρὰ ὑπ' ὅψιν οἱ συνολικὲς παράμετροι ποὺ συνιστοῦν τὴν ὄλη προβληματική. Η διημερίδα ἐπεδίωξε νὰ διαπιστώσει τὸ ὑπάρχον ζήτημα στὴν εὐρωπαϊκὴ καὶ τὴν Ἑλληνικὴ πραγματικότητα, προσεγγίζοντας τὸ ἀπὸ τὴν ιομική, κοινωνιοψυχολογική καὶ τὴν Ἑκκλησιαστική πλευρά. Ἐπιχείρησε νὰ καταγράψει τὴν κρίση τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας, ὅπως αὐτὴ ἀποτυπώνεται στὴν καθημερινὴ ζωὴ καὶ τὶς ποικίλες ἐκφάνσεις τῆς. Ἀναζήτησε τὶς προοπτικὲς γιὰ τὴν ἀντίμετώπιση αὐτῆς τῆς κρίσης, τόσο ἀπὸ πλευρᾶς ὁρθοδόξου θεολογίας καὶ ποιμαντικῆς, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς.

Στὴ Διημερίδα κλήθηκαν νὰ συμμετάσχουν πέρα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοὺς εἰσηγητές καὶ ἄλλοι εἰδικοὶ ἐπιστήμονες, καθὼς καὶ Ἑκκλησιαστικοὶ παράγοντες γιὰ νὰ καταθέσουν καὶ νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις πάνω σ' ἔνα θέμα πολὺ ζωτικὸ γιὰ τὴ σύγχρονη Ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ κοινωνία.

Οἱ ἀπομαγνητοφωνημένες εἰσηγήσεις καὶ συζητήσεις περιελήφθησαν σὲ ἔνα ἐνιαίο κείμενο ὃς προσωρινὰ Πρακτικὰ τῆς Διημερίδος. Τὰ διορθωμένα ἀπὸ τοὺς εἰσηγητές κείμενα θὰ ἀποτελέσουν τὸν ἐπίσημο τόμο, τοῦ ὅποιου ἐπίκειται ἡ ἔκδοση. Μὲ ἄδεια καὶ πρόσκληση τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς, Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικολάου, συμμετεῖχε στὴ διημερίδα ὅμαδα μετα-

Τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου
‘Ομ. Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
πτυχιακῶν φοιτητῶν τοῦ Μ.Π.Σ. «Ποιμαντικὴ Θεολογία καὶ Ἀγωγή».

Τῇ προτροπῇ μου οἱ μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2004-2005 ἐμβάθυναν στὰ παραπάνω κείμενα συνεπικουρούμενοι καὶ ἀπὸ ἄλλη βοηθητικὴ βιβλιογραφία καὶ ἀπὸ τὶς παραδόσεις εἰδικοῦ μαθήματος. Σὲ ἴδιαίτερη ὄλονημερη συνάντηση στὶς 6 Ιουνίου τοῦ 2005 κατέθεσαν τοὺς καρποὺς τῆς ἐργασίας τους μὲ στόχῳ τὴ διατύπωση πορισμάτων καὶ τὴ σύνθεση τῶν ποιμαντικῶν προοπτικῶν γιὰ τὸ γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια.

Τὰ πορίσματα ὑποβλήθηκαν στὸν Σεβασμιώτατο Πρόεδρο καὶ στὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τοῦ τότε Γραμματέως καὶ νῦν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου, ὁ ὅποιος ἥτο καὶ ἡ ψυχὴ τῆς ὁργανώσεως τῆς Διημερίδος.

Κρίναμε σκόπιμη τὴ δημοσίευση αὐτῶν τῶν πορισμάτων πρὸς ἐνημέρωση ἀλλὰ καὶ βοήθεια ὅλων ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν Ποιμαντικὴ Γάμου καὶ Οἰκογενείας στὴν Ἑκκλησία μας καὶ ἴδιαίτερα τῶν Ἐφημερίων μας, οἱ ὅποιοι μοχθοῦν μὲ ἀγάπη νὰ ἐντάξουν τὴ μικρὴ μέσα στὴ μεγάλη Ἑκκλησία.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Θεωρεῖται σημαντικὴ ἡ συμβολὴ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν μὲ τὰ πορίσματα τῶν ἐρευνῶν πού μας παρέχουν. Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ληφθοῦν ὑπόψη τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ ἀφοροῦν στὰ θέματα τοῦ ἔγγαμου καὶ οἰκογενειακοῦ βίου, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ νέες ἔξελίξεις, χωρὶς ὅμως νὰ ἐλλογεύει ὁ κίνδυνος τῆς ἐκκοσμίκευσης.

Ἡ Ἑκκλησία ἀπ' τὴ μεριὰ τῆς ὁφείλει νὰ ἔχει γνῶση τῶν νέων ἔξελίξεων ποὺ συντελοῦνται στὴ σύγχρονη Ἑλληνικὴ κοινωνία (αὐξηση ὁικογένεων - ἄγαμη μητρότητα - χηρεία - αὐξηση ἐκτρώσε-

ων - αυξήση τοῦ μέσου όρίου ήλικίας γάμου καὶ τῆς γέννησης τοῦ πρώτου παιδιοῦ - μείωση γεννησεων - ἀτεκνία - στειρότητα - ὄμοφυλοφυλία - ἀπαιδευσία - ἀγνοια τῶν μαθητῶν στὰ θέματα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης καὶ τῆς σχέσης τῶν δυὸ φύλων - μείωση ποσοστοῦ γαμηλιότητας - βία - ναρκωτικά - ἀλκοολισμός - προβολὴ οἰκογενειακῶν προτύπων ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. - πολιτικὸς γάμος - προγαμιαῖς σχέσεις - μικτοὶ γάμοι -οἰκονομικὰ προβλήματα - ἀνεργία - ἡ εἴσοδος τῆς γυναικας στὴν ἀγορά ἐργασίας - συρρίκνωση τῆς οἰκογενειακῆς ὁμάδας - μεταβολές τῆς δομῆς τῆς συζύγικῆς οἰκογένειας κ.ἄ.).

Τὰ παραπάνω δεδομένα δικαιολογοῦν τὸν ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ διατήρηση τῆς οἰκογενειακῆς παράδοσης, τὴ σταθερή της προσήλωση στὴ μονογαμία, τὴν ἔμμονή της στὴ θρησκευτικὴ ὄμοιογένεια τῶν συζύγων, τὴν

οἰκογένειας. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἀξιοποιηθοῦν καὶ νὰ ἐνισχυθοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Ἡ Ποιμαντικὴ μπορεῖ νὰ σχεδιάσει μία οἰκογενειακὴ χάρτα δεικνύοντας τὶς ἀνάγκες τῆς οἰκογένειας στὴν κοινωνία. Τονίζεται ἡ ἀνάγκη ἀμεσῆς χάραξης ποιμαντικῆς πολιτικῆς ποὺ θὰ ἐνισχύσει τὸ γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια. Τὰ δεδομένα ἀπαιτοῦν τὴ διακριτικὴ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπαιτεῖται συστηματικὴ ποιμαντικὴ δράση.

Οἱ ἀρχὲς τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου (πρόσληψη-έμπειρα-συνέργεια ἢ συνεργία-φιλοκαλία) μποροῦν νὰ ὑπηρετήσουν τὴν οἰκογένεια. Οἱ λειτουργίες τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου (μαρτυρία-λατρεία-κοινωνία-διακονία) μποροῦν νὰ ἐπαναορισθεῖσον μὲ βάση τὰ νέα δεδομένα γύρω ἀπὸ τὸ γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια.

Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴ διδασκαλία τῆς ίσχυροποίησε τὸ γάμο καὶ τὸν ἔθεσε σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο. Τόνισε τὸ ἀδιάλυτο τοῦ γάμου, τὴν ἀμοιβαία ἀγάπη καὶ ἀλληλοβοήθεια, τὴν ὁμοιμίᾳ τῶν συζύγων. Ἐδωσε στὸ γάμο πνευματικὴ καὶ ἐσχατολογικὴ διάσταση τονίζοντας τὴν πορεία τελείωσης καὶ ἀγιασμοῦ τοῦ ζευγαριοῦ καὶ τῶν παιδιῶν. Τὰ μηνύματα αὐτὰ εἶναι χρήσιμο νὰ καταστοῦν γνωστὰ στοὺς νέους ἀνθρώπους, οἱ ὅποιοι τὶς περισσότερες φορές τὰ ἀγνοοῦν.

Δημιουργεῖ ἔντονο προβληματισμὸ τὸ γεγονός ὅτι ἀρκετὲς φορὲς ἀπὸ μέρους τῶν πνευματικῶν ὑπάρχει ἰδιότυπος ὑποκειμενισμός, ὁ ὅποιος εἶναι ἐπικίνδυνος καὶ ζημιώνει τὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ δράσει μέσα ἀπὸ τὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καὶ Δημογραφικοῦ Προβλήματος. Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη σύστασης ἐνὸς Ἰνστιτούτου Γάμου καὶ Οἰκογενείας.

Θὰ μποροῦσαν νὰ θεσπισθοῦν στὶς Μητροπόλεις «σεμινάρια μελλονύμφων» μικρῆς διάρκειας, ἡ παρακολούθηση τῶν ὅποιων θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ προκειμένου νὰ ἐκδοθεῖ ἡ ἀδεια γάμου. Αὐτὰ τὰ σεμινάρια πρέπει νὰ καλύπτουν τρεῖς ἀξόνες: α) θεολογία τοῦ γάμου, β) τελετουργικὴ καὶ συμβολικὴ γλώσσα τῆς ἀκολου-



ἀπόρριψη νεοφανῶν μορφῶν οἰκογένειας.

Δείχνουν πὼς ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ νέα φαινόμενα ποὺ δὲν εἶχε συναντήσει στὸ παρελθὸν καὶ γιὰ τὰ ὅποια καλὸ θὰ ἥταν νὰ λάβει μέτρα σὲ θεωρητικὸ καὶ πρακτικὸ ἐπίπεδο.

‘Απ’ τὴν ἄλλη, ὅμως, οἱ πρόσφατες κοινωνικὲς ἔρευνες δείχνουν ὅτι: ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας φαίνεται νὰ εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀνθεκτικοὺς (θεσμούς) - οἱ νέοι ἀνθρώποι σέβονται τὴν οἰκογένεια - οἱ δεσμοὶ μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς σύγχρονης οἰκογένειας παραμένουν ἴσχυροι - ἡ θρησκεία διαδραματίζει οὐσιαστικὸ ρόλο στὴ διαμόρφωση τῶν οἰκογενειακῶν σχέσεων. Ἀναμφίβολα ὅλα αὐτὰ τὰ δεδομένα διαγράφουν εὐοίωνες προοπτικές γιὰ τὸ μέλλον τῆς ἑλληνικῆς

θίας του μυστηρίου του γάμου και γ) πνευματικές κατευθύνσεις και άσκησης των συζύγων μέσα στό γάμο.

Ο ρόλος της Ένορίας και της κάθε Μητροπόλεως δύστοπα στήνεται να διατηρεί την εκκλησιαστική συνείδησης των νέων που πρόκειται να δόθηγεται στό μυστήριο του γάμου, διφέλει να γίνει μέπει προστικός και σύγχρονο τρόπο, χρησιμοποιώντας τή σύγχρονη τεχνολογία, τήν πληροφορία μέσω των ίστοσελίδων των Μητροπόλεων και των Ένοριών.

Θεωρεύται χρήσιμο να υπάρχουν στις ένορίες προγράμματα για δύο τήν οίκογένεια, ώστε να ένημερώνονται τά μέλη της για τήν εκκλησιαστική ζωή και τήν άντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων στήν καθημερινή ζωή.

Συνεργασία των ποιμένων και των γονέων μέειδικούς έπιστήμονες, θεολόγους και μή, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κέντρα ένημέρωσης των νέων για τέματα τού γάμου και τής σεξουαλικής άγωγής των παιδιών.

Κρίνεται άναγκαιος ό συντονισμός μεταξύ των Κοινωνικών Όργανώσεων και των Ένοριών στό άντικείμενο τής προσφερόμενης βοήθειας.

Οι πνευματικοί πατέρες πρέπει να καλλιεργήσουν μία προσωπική σχέση μέει τά ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν και να τους έξιγγήσουν τό νόημα τού μυστηρίου, άλλα και τά δεδομένα τής συζυγικής ζωής. Η διαδικασία συμπληρώσεως των έντυπων και των άλλων δηλώσεων για τήν έκδοση τής άδειας γάμου είναι μία καλή εύκαιρια για τέτοιου είδους ποιμαντικές συζητήσεις.

Είναι άναγκαιο, έπιστης να άπενοχοποιηθούν άπό μέρους των Πνευματικών πτυχές τής συζυγικής ζωής, που άφορούν στις πολὺ προσωπικές σχέσεις τού ζεύγους. Συνιστάται ό χειρισμός τέτοιων θεμάτων να γίνεται μέπει πολλή άγαπη και διάκριση.

Σήμερα, άπό τήν πλευρά των κοινωνικών έπιστημών και των έπιστημών τής άγωγής, ύποστηρίζεται πώς είναι καλό να έργαζεται ή μητέρα μέει τό έπιχείρημα διαίτης της σημαντικό να μπορεί να κοινωνικοποιήσει τά παιδιά της σε ένα κόσμο που συμμετέχει και ή ίδια άμεσα και οχι έμμεσα. Η ύλοποίηση αυτής τής πρότασης προϋποθέτει τή δημιουργία άναλογων ύποδιμών, ώστε να μήν υπάρχουν έλλειψεις στήν άνατροφή των παιδιών.

Τίδρυση Κέντρων γάμου και οίκογένειας οχι μόνο για τήν άντιμετώπιση των προβλημάτων, άλλα και για τήν πρόληψή τους. Τίδρυση Γραφείων που θα άσχολούνται μέει τήν κατάρτιση ειδικών στελεχών στά θέματα τού γάμου και τής οίκογένειας - Σχολές Γονέων - Κέντρα μέριμνας και προστασίας άγαμης μητέρας - Βρεφουηπιακού σταθμού - Κέντρα έπαγγελματικού προσανατολισμού και άποκατάστασης.

Είναι άναγκη να διαμορφωθεί ένα δυναμικό μοντέλο δρθόδοξης οίκογένειας μέσα άπό τής έκφρασεις τής παραδοσιακής οίκογενειακής ζωής. Η έλληνική οίκογένεια πρέπει να είναι εύελικτη και προσαρμόσυμη σε ένα κόσμο που άλλαζει. Για τή έπιζήσει, δημως, πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες καταστάσεις, χωρίς να άλλωνει τής άξεις της.

Είναι άναγκαιο να υπάρξει έποιμότητα διαχείρισης των μεταβολών που έδηγούν στό γάμο, στόν άτομικό και κοινωνικό βίο και έποιμότητα διαχείρισης των θεσμικών και των προσωπικών προβλημάτων που δημιουργεί τό διαζύγιο.

Η είκονα των Έλλήνων καλλιτεχνῶν άναφορικά μέει τήν οίκογένειά μας δίνει μία αισιόδοξη προοπτική. Μέτη βοήθεια τής Έκκλησίας, τής συμβουλευτικής, ή οίκογένεια μπορεί να άποκτήσει τήν αιώνια άξια της, ή όποια φαίνεται στά έργα των καλλιτεχνῶν.

Τά οίκογενειακά πρότυπα που προβάλλονται μέσα άπό τήν εύκαστηκή άποτύπωση στήν τέχνη και που προβάλλουν ένα ύγιες μοντέλο οίκογενειακής ζωής, σύμφωνα μέει τά χριστάγη, πρέπει να άξιοποιηθούν άπό τήν Έκκλησία ώς παράδειγμα για δύο μας. Θά μπορούσαν να άποτελέσουν μία πολὺ καλή άπαντηση σε δύο αυτά τά άντιπροτύπα που καθημερινά μᾶς βομβαρδίζουν άπό τά M.M.E. Η Έκκλησία πρέπει να άντιπροτείνει και αυτή άπό τή μεριά της τά δικά της πρότυπα για τό γάμο και τήν οίκογένεια, και γιατί οχι μέσα άπό τήν ίδια τήν τηλεόραση.

Η όρθοδοξη παιδεία μπορεί να θωρακίσει τό άτομο, ώστε να άποκτήσει άντιστάσεις σε δύο τά έπιβαλλόμενα πρότυπα και μοντέλα ζωής. Η λύση δέν είναι να μήν βλέπουμε τηλεόραση ή να μήν πηγαίνουμε κινηματογράφο, άλλα να ξέρουμε να κρίνουμε τί πρέπει και τί είναι ωφέλιμο να δοῦμε για μᾶς και τήν οίκογένεια μας.