

Ευχαριστήρια προσφώνηση του Α.Μ.Σ στο τέλος της Τιμητικής Εκδήλωσης 13-11-2023

Η σημερινή ημέρα δεν είναι *ημέρα απολογισμού* ή *απολογίας* μιας ζωής. Είναι *Ημέρα Ευχαριστιών* προς τους διοργανωτές, τους ομιλητές, τους προσκεκλημένους της αποψινής τιμητικής εκδηλώσεως προς το πρόσωπό μου. Στον π. Γεώργιο Μ. Γεωργακόπουλο, ο οποίος, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, είχε την έμπνευση να οργανώσει και να κάνει πράξη αυτή την ιδέα.

Ευχαριστίες στους εκλεκτούς ομιλητές: Τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ιω. Κορναράκη, ο οποίος καίτοι απών ήταν παρών ως φεύγουσα παρουσία, με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Τον π. Χριστόφορο Χρόνη, ο οποίος διακονεί την Ποιμαντική Θεολογία στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής μας Σχολής. Του εύχομαι σύντομα να αναλάβει οργανική θέση στη Σχολή μας. Τους τρεις συνεργάτες μου κ.κ. Στέφανο Χρ. Κουμαρόπουλο, Τριαντάφυλλο Κ. Μπολτέσο και Γεώργιο Κ. Σκλία για την συμπαράστασή τους και την βοήθειά τους όλα αυτά τα χρόνια, ανεχόμενοι τις απαιτήσεις μου και τις ιδιοτροπίες μου. Τον τελευταίο ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία της δημιουργίας των Ιστοτόπων *Διαποίμανση* και *Παραστάτης Διαποίμανσης*. Στην ίδια ομάδα ανήκει και η κυρία Ελένη Ι. Αργυροπούλου, Θεολόγος, παλαιά μου προπτυχιακή και μεταπτυχιακή φοιτήτρια, η οποία στηρίζει γραμματειακά το όλον έργο και συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στην οργάνωση της προσωπικής μου Βιβλιοθήκης και της μετακενώσεώς της σε διάφορα Ιδρύματα και ιδιαίτερα στην Βιβλιοθήκη της τροφού Θεολογικής μας Σχολής.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και δημοσία την σύζυγό μου Ελένη Κοκκοτάκη-Σταυροπούλου, για την συμπαράστασή της στην ζωή μου και το επιστημονικό μου έργο, για περισσότερα από 55 χρόνια. Ήταν πράγματι εκ μέρους της θυσία να εγκαταλείψει μία υψηλή επιστημονική σταδιοδρομία στο Βέλγιο, όπου εργαζόταν ως κλινική ψυχολόγος στο «Εθνικό Έργο Παιδικής Ηλικίας» (*Œuvre Nationale de l'Enfance*), για να με ακολουθήσει στην Ελλάδα, ώστε να εκπληρώσω το δικό μου όραμα. Να υπηρετήσω, δηλαδή, την Εκκλησία μας και την Ορθόδοξη Θεολογία στο σκέλος της Ποιμαντικής Θεολογίας. Σε μία αφιέρωση σε βιβλίο μου το 2007 την ευχαριστούσα για τα σαράντα χρόνια (τότε) κοινής πορείας και για τους 39+1 λόγους που εκείνη γνώριζε. Έχω την γνώμη ότι με αυτά που αναφέρω την φέρνω σε δύσκολη θέση, καίτοι δεν θα το ήθελα, αναλογιζόμενος όλα

όσα εκείνη έπραξε διευκολύνοντας την ζωή μου, συμπορευόμενη πάντα πλάι μου.

Θα ήταν παράλειψη σ' αυτό το σημείο να μη μνημονεύσω τον κοινό μας Πνευματικό Πατέρα Γέροντα Πορφύριο, τον αγιοκαταταχθέντα πρόσφατα, ο οποίος *δήλθε ευεργετών* στην ζωή μας και μας σκέπαζε ως *βασιλική δρυς*¹. *Η δέησή του ξέχυνε πάνω μας κρουνοίς χάριτος και μας ελευθέρωνε*. Την ευχή σου Γέροντα!

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να μνησθώ ευγνωμόνως των προσφιλών μου γονέων Μιχαήλ και Αγγελικής, οι οποίοι από μικράς ηλικίας με εγαλούχησαν στα νάματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μου παρείχαν αφειδώς τα μέσα για την πνευματική μου καλλιέργεια και την επιστημονική μου κατάρτιση, στερούμενοι της φυσικής μου παρουσίας επί μεγάλο διάστημα, που απαίτησε η μακρόχρονη απουσία μου στο εξωτερικό. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή τους. Εύχομαι να χαίρονται, από εκεί που βρίσκονται, για την προσγενομένη τιμή προς τον υιό τους.

Χρωστώ, όμως, μία εξήγηση και στο *γιατί* επιλέξαμε την σημερινή ημέρα για την εκδήλωση αυτή. Την επιλέξαμε επειδή συνέπιπτε με την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, κατ' εξοχήν ποιμένος και διδασκάλου με καθολική εμπέλεια, γιατί όπως επισημαίνει *«το της ποιμαντικής κέρδος εις άπαντα διαβαίνει τον λαόν»* και γιατί η Εκκλησία τον τιμά αναγνωρίζοντάς τον ως Καθηγητήν, ο οποίος ερμηνεύει τα λόγια του Θεού με σαφήνεια, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά. *«Υπάρχεις γαρ Καθηγητής ως τα θεία σαφών»*, αναφέρει ο υμνογράφος στο σχετικό Κοντάκιο της εορτής του.

Εάν, όλοι εσείς οι διοργανωτές, οι ομιλήσαντες, οι παρευρεθέντες, με τιμήσατε με τον λόγον σας και την παρουσία σας, ποίον θα είναι το αντί-τιμον που μπορώ εγώ να αντι-προσφέρω; Δεν διαθέτω παρά μόνο τον ευγνώμονα λόγον μου ως *εύγνωμον όφλημα*. Ας ευχηθώ σε όλες και όλους σας: *Καλά Χριστούγεννα!*

Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος

¹ *Η βασιλική δρυς* (μνήμη Γέροντος Πορφυρίου), Εφημέριος 1991, σ. 376-378.
<http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1991/159%20H%20BASILIKH%20DRYS.pdf>