

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Πρίσκιλλα και ο Ακύλας, μαζί για πάντα,
Εκδόσεις "ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΗ", Αθήνα 2021, 75 σ.

Ελένης Ι. Αργυροπούλου



Ο Θεολόγος Στυλιανός Μπαϊρακτάρης, στα πλαίσια του πνευματικού έργου της Ορθόδοξης Κατήχησης, στα οποία κινήθηκε στην διάρκεια της ζωής του, μας άφησε και το συγκεκριμένο πόνημα, δίνοντας με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο βασικά στοιχεία της ζωής των δυο Αγίων μας Ακύλα και Πρίσκιλλας.

Πρόκειται για το ιερό ζεύγος που μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται γνωστό. Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει στον πρόλογο του, προσπαθεί να παρουσιάσει αυτά τα δυο πνευματικά αναστήματα, που μπορούν να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν πολλούς, ιδιαίτερα τους νέους που βιώνουν την αποθέωση του ατομικισμού στις διαπροσωπικές και κοινωνικές τους σχέσεις.

Με συνοπτικά κεφάλαια παρουσιάζεται ολόκληρη η χριστιανική πορεία του ζεύγους από την Κόρινθο, η στενή σχέση τους με τον Απόστολο Παύλο και την βοήθεια που απλόχερα προσέφεραν σε αυτόν ως προς την διάδοση της χριστιανικής πίστης, αλλά και την ειλικρινή αγάπη που έτρεφε ο ίδιος ο Απόστολος στα πρόσωπα και των δυο.

Στο τελευταίο κεφάλαιο διαπιστώνεται η δίκαιη προβολή του ζεύγους ως **υπόδειγμα συζυγίας**, που εορτάζεται επισήμως από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης των Αγίων, κατόπιν εισηγήσεως του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου (Ιανουάριος 2000) ως πνευματικό αντίβαρο του εορτασμού του «αγίου Βαλεντίνου», που έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα ως «Ημέρα των ερωτευμένων».